

Dalton gelukstip van de maand.

Maart

In de maand maart werken wij aan het thema "Zelfvertrouwen" gekoppeld aan de daltonpijler "Zelfstandigheid".

Zelfvertrouwen

- ZELF WERK INPLANNEN

- ZELFSTANDIG MEERDERE ACTIVITEITEN KIEZEN EN IN EIGEN VOLGORDE UITVOEREN

- ZELFSTANDIG KUNNEN WERKEN OP EEN STOEL AAN EEN TAFEL



Zelfvertrouwen & zelfstandigheid

Kinderen die veel zelf kunnen, hebben meer vertrouwen in zichzelf. Zij durven nieuwe uitdagingen eerder aan, omdat ze kunnen bouwen op de dingen die zij al zelfstandig kunnen.

Wat doen wij in de klas:

In de onderbouw stimuleren wij de kinderen om zelf: hun schoenen en hun jas aan te trekken, hun spulletjes op te ruimen, een taakje te doen en hun werkjes in te plannen op de weektaak. Tijdens de geluksles over zelfvertrouwen gaan we praten over de vraag: 'Kun je leren dingen te durven?'

De kinderen in de middenbouw plannen steeds meer zelf in op hun weektaak, hebben een huishoudelijke taak en leren om zelf oplossingen te bedenken voor dagelijkse 'probleempjes'. Tijdens de geluksles over zelfvertrouwen gaan de kinderen o.a. een woordweb maken over de woorden 'zelf' en 'vertrouwen'

De kinderen in de bovenbouw plannen al hun (huis)werk in op de weektaak of in een agenda en lossen problemen zoveel mogelijk zelf op. Ze leren om veilig en alleen naar school toe te komen en zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. Tijdens de geluksles over zelfvertrouwen zullen de kinderen o.a. het gedicht "Ik hou van mij" behandelen.

Gelukkig zijn kun je leren



- ZORGEN VOOR EEN GEZONDE EN GOEDE PERSOONLIJKE VERZORGING

Vertrouwen zit 'm in het dingen zelf doen!

Wat kun je thuis doen?

Leer je kind veters strikken.

Laat je kind wat het zelf kan, ook zelf doen.

Laat je kind helpen in het huishouden, zodat hij dagelijkse dingen zelfstandig leert doen.

Laat je kind op den duur, zelf naar school toe lopen/ fietsen.

Is iets nog te gevaarlijk/ te moeilijk om alleen te doen? Laat je kind dan kijken hoe jij iets doet, zodat hij hiervan kan leren.

Geef je kind complimenten; maar overdrijf niet! Een kind moet namelijk niet leren om alleen iets te doen, als een ander hiervoor klapt.